

Gårdene.

Ellers præges byen af landbruget. Nogle er ”helgårde”, ca. 60 tønder land, og andre ”halvgårde”, ca. 30 tønder land.

Der er gennem årene sket opkøb og sammenlægninger.

Brugsen.

Brugsforeningen i Hulby grundlagdes 1907, og lukkede den 1. november 1978. Der var herefter købmandsforretning i en kort årrække.



Skolen.

I 1728 oprettede baronesse Gisella Prøch en skole i Hulby.

Fra 1753 til 1824 var denne skole indlemmet i Gryderup skole.



I 1830 blev den nye skole på 11 fag færdigbygget, og efter en restaurering i 1930 fungerede denne indtil 1957, hvor børnene og læreren blev overflyttet til den nyopførte Tårnborgh skole.



Kurt Rehder

Knivkærvej 72, Frølunde
4220 Korsør Tlf.: 58 38 00 31
e-mail: kurt.rehder@mail.dk

”Den gode historie”

Tur nr. 40. Til fods ca. 4 km.

Mødested: Ved P-pladsen over for Ydun

Hulby, - før og nu



Forsamlingshuset Ydun

Hulby, - en landsby som overlevede

www.kb.dk/danmarksetfraluftten

Luftfoto: Det kongelige bibliotek. Sylvest Jensen



Kurt Rehder

Knivkærvej 72, Frølunde
4220 Korsør Tlf.: 58 38 00 31
e-mail: kurt.rehder@mail.dk

Hulby. Den gamle historie.

I Landsarkivet findes et læg med påskrift: *"Angående Bonderup Bys afbrydelse af ejeren Rådmand Peder Jensen"*.

Her læses først: *"Rådmand Peder Jensen af Slagelse var siden 1-5-1722 ejer af Hulby og Bonderup i Taarnborg Sogn."*

Den videre fortælling om Bonderup og Hulbys skæbner er lige så lang som den er interessant, og historierne ender på forskellige måde.

Det korte af det lange er, at Bonderup landsby bliver afbrudt (nedrevet) og bliver til en herregård, medens Hulby overlever som landsby og udbygges.

Hvad var så grunden til at Hulby overlevede?

Hvis vi skal vælge en kort og populær forklaring, så var det først og fremmest, fordi byen fik en skole. Så blev befolkningen i landsbyen oplyste, og byggede siden et forsamlingshus. Der kom sideløbende brugsforening og mange småerhverv til landsbyen som: Smed, tømrer, gartner, jordemoder og ikke mindst de rige bønder, der drev Danmarks bedste jord, - hvis de da ellers udviste "rettidig omhu".

Forsamlingshuset Ydun

Forsamlingshuset Ydun blev bygget på foranledning af en gruppe lokale gårdejere, hvor giveren af jordstykket meget strategisk valgte et sted, der lå nær både Vemmelev, Boeslunde og Tårnberg sogne.

Derved følte alle i lokalområdet et vist "ejerskab" til forsamlingshuset.



Huset kom fra begyndelsen i 1904 til at danne ramme om mange idrætsaktiviteter og møder af oplysende og landbrugsfaglig art.

HG 70

Idrætten organiseredes under SASG&I som kreds 70, og startede som skytteforening i 1895. Siden kom gymnastik og fodbold på programmet, men det var håndbold, - udendørs, og efter regler, hvor man ikke måtte skubbe til sin modstander - der blev populært i Hulby, og som bragte holdet til en placering som de bedste i Amtet.



I 1951 byggedes der et omklædningshus.

I dag er det overvejende petanque der dyrkes.

Smeden. Smed Thorvald.

Nærmeste nabo til sportspladsen var smed Thorvald. I 1950-erne var han vel ikke aktiv mere, men et minde om smedevirksomheden var en mandshøj slibesten, som var synlig fra vejen.



Den står på samme sted den dag i dag (2018), om end der er noget bevoksning rundt omkring.